

## Læsning til 4. søndag efter påske

Joh. 8,28-36

Anden tekstrække

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.»

Johannesevangeliet 8,28-36

**N**å – man skal lige holde tungen lige i munden her med den her tekst fra Johannesevangeliet.

For på dansk har vi nogle gange noget svært ved at skelne mellem Y og Ø. Der er ikke særlig forskel på synder og sønner. Det synd for din søn! Syndens, Sønnens – det ligger så tæt, men der er forskel – ja der er ifølge Jesus en himmel til forskel.

*Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver som gør synden (med Y) er syndens (med Y) træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen (med Ø) bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen (med Ø) får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.*

Forskellen på Y og Ø er altså her forskellen på at være ufri, en træl – altså en slave, bundet og ude af stand til at handle frit – og så at være virkelig frit! Og, siger Jesus: at være fri, handler om at hænge sammen med SØNNEN (med Ø) altså Guds SØN – altså ham selv!

*Når I får ophøjet menneskesønnen (med Ø) da skal I forstå at jeg er den, jeg er.*

Menneskesønnen er ligesom Sønnen (med ø) Jesus selv – og han blev ophøjet ved sin opstandelse og ved himmelfarten. Der blev det klart at han var Guds søn.

Jesus siger: *I skal forstå at jeg er den JEG ER.* Det er det samme som at sige: Jeg er et med Gud, for det er jo Gud, der i den brændende tornebusk siger til Moses, der spørger, havde Gud hedder: JEG ER er mit navn.

Jesus siger da også: *Jeg gør intet af mig selv, som Faderen har lært mig, sådan taler jeg!*

## Udgivet af

Grundtvigsk Forum  
Nr. 824, 125. årgang  
April 2024  
ISSN 0901-2214

Det her er et af de steder i det nye testamente, hvor det udfoldes at Jesus hænger sammen med Gud, at Gud viser sig i Jesus – at Jesus Kristus altså på en og samme tid er menneske og Gud.

Det er helt afgørende ved kristendommen, at Jesus er SØNNEN, menneskeSØNNEN og Guds SØN, (med Ø) og er ET med Gud. Jesus kan ikke nøjes med at være en klog mand, en god taler, et hjertevarmt menneske. Han kan heller ikke nøjes med at være en profet (som muslimer kalder ham) en guru (som hinduer kan finde på at kalde ham) eller en ærkeengel (som Jehovas Vidner ser ham som). Han må være Guds SØN (med Ø) og altså være Guds væsen og hjerte.

Vil vi vide hvem Gud er, skal vi se på Jesus!

SØNNEN er altså Guds søn: Jesus. Og hører man sammen med ham bliver man virkeligt FRI! Fri! Hvordan er man allermest fri? Er det når man er helt uafhængig af andre, ikke har nogen forpligtelser? Er man fri, når man ikke tror på en Gud? Er man fri hvis man er ligeglad med andre? Er man fri, når man kan gøre lige præcis hvad man har lyst til uanset hvilke konsekvenser det har for andre? En sådan frihed kan måske være uafhængighed, måske ligegyldighed, måske en ”kold-i-røven, jeg er som jeg er og fortryder ingenting-pladder”. Men er det virkelig frihed?

For kan et fællesskab, en familie, et samfund, et land, en verden hænge sammen, hvis man er uafhængige af hinanden? Et SAM FUND handler jo om at finde sammen. Så et samfund hvor alle kun vil sig selv, går i opløsning og bliver et små øer, kaos, desintegration!

Fravær af regler er det frihed?

Fravær af kærlighed er det frihed?

Det kan godt være vi bilder os ind, at vi er frie, når vi gør hvad vi vil, og kun tænker på os selv, men i virkeligheden er vi slaver af vores egne tanker, vores behov for anerkendelse, lyst eller trang til underholdning, materielle goder eller hvad det nu er vi er trælle af, mens vi tror vi er FRI.

At være selvoptaget og ligeglad med andre og sand-

heden og kærligheden – det hedder på bibelsprog SYND (med Y).

Omvendt kan vi så spørge: Eller er man allermest fri, når man er sammen med nogen man elsker og som elsker en, som kender en og vil være sammen med mig selv om jeg er underlig eller sur nogle gange? Er man fri, når man mærker en sammenhæng mellem det man vil, det man gør og det, der er rigtigt og godt? Det tror jeg på.

Sammenhængen mellem det vi vil, det vi gør og det, der er sandt, det er noget som kun SØNNEN (med Ø) kan skabe i os. For når vi virkeligt forstår at Gud elsker os, tilgiver os, at Jesus faktisk er med os alle dage, også når vi svigter, er sure, mærkelige, kiksede eller hvad vi nu er, ja så er vi virkeligt frie. Fri til at være os selv. Ikke gøre mig til mere. Ikke angle efter likes og andres beundring. Fri til at være mig på trods af alle mine fejl og samtidig være elsket. OG fri til at elske og se de andre på samme måde. Se på andre med overbærende, kærlige, favnende, tilgivende øjne.

VI SKAL SE MED KÆRLIGHEDENS ØJNE – som SØNNEN (med Ø) ikke som SYNDEN (med Y) – for så ser vi med misundelsens og selvoptagethedens øjne.

Vi er tit bundne, men i dag er en FRIHEDSERKLÆRINGSDAG! Vi er frie – ikke til at være ligeglade med andre og kun tænke på os selv, men vi er frie til at være os selv og være noget for og med de andre. Og det er den frihed, Jesus giver, når vi hænger sammen med ham.

Tillykke med friheden, kærligheden, fællesskabet og med at være dig og os!

**Jens Moesgaard**

*Sognepræst i Herning Kirke*

*Salmer (Den Danske Salmebog):*

*747 Lysets engel går med glans*

*249 Hvad er det at møde den opstandne mester*

*312 Sandheds tolk og taler*

*369 Du som gir os liv og gør os glade*

*233 Jesus lever, graven brast*

## Redaktion

Sognepræst  
Adam Garff  
Gentofte Kirke  
adg@km.dk

Sognepræst  
Andreas Riis Damgaard  
Præstevang Kirke, Hillerød  
ard@km.dk

Søndagslæsning  
udkommer hver uge på  
[www.grundtvigskforum.dk/Søndagslæsning](http://www.grundtvigskforum.dk/Søndagslæsning)  
- her kan du også  
tilmelde dig det  
elektroniske nyhedsbrev  
om Søndagslæsning

**Grundtvigsk Forum**  
Vartov — Farvergade 27  
1463 København K  
hej@grundtvigskforum.dk