

## Prædiken til Søndag septuagisma

Matt. 20,1-16

Første tekstrække

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dag-løn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellefte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellefte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.«

Matthæusevangeliet 20,1-16

Alle de store og fine hoteller har det – i hvert fald når man ser amerikanske film – sådan en penthouse øverst oppe, hvor alt er bedre, større og lidt mere luksuriøst. Jo længere op i hotellet du kommer, jo finere er det, og altså allerfinest øverst oppe.

Nede i bunden er det stadigvæk hotellet, men det er mindre værelser og servicen er ringere. Du får lov at bo på hotellet, men du skal ikke forvente det samme. På den anden side, så har det heller ikke kostet dig helt så meget at indlogere dig der, som øverst oppe.

Dette her er en af mine kæpheste, når vi taler tro og religiøsitet. Denne her opdeling i inderkreds og yderkreds, især udvalgte og særligt indviede, og så alle de andre. At det at høre til blandt de særlige også betyder noget i forhold til Gud, og ikke kun når de særlige taler med hinanden, men også når de taler til og om dem, som ikke hører til blandt de særligt udvalgte.

Et studie som undersøgte den altruistiske opførsel hos religiøst opdragede børn og ikke-religiøst opdragede børn, viste (overraskende nok), at de religiøse børn ikke var mere altruistiske end de ikke-religiøse. Der var altså ikke en garanti for, at det at blive opdraget religiøst sikrede et bedre moralsk kompas.

Snarere tværtimod, så viste studiet, at netop den religiøse opdragelse, gjorde børnene mindre tilbøjelige til at være uselviske, og at dette blev mere udtalt med alderen på børnene. Hvorfor det er sådan, ved man ikke, men det er da alligevel tankevækkende.

### Udgivet af

Grundtvigsk Forum  
Nr. 748, 124 årgang  
Februar 2023  
ISSN 0901-2214

Vi kan måske godt synes vi har fundet noget godt, når vi bekender os til den kristne Gud, men vi kan ikke samtidig definere, at vi har en større værdi end andre mennesker, eller at vi skulle gøre os mere fortjent til Guds nåde end andre.

Kristendom er altså ikke en garanti for at opføre sig pænt og ordentligt overfor andre, endsige at man bliver et godt menneske. Men det er måske et system til selvkorrektur og til at opøve sig i at se med det gode øje, frem for det onde vi alt for ofte anskuer verden med. Det øje der er misundeligt, jaloux, magtskyt, besidderisk, begærligt, privilegieblindt. Det øje der ser noget godt og vil have mere af det end de andre.

Vi kan ikke hverken dele ud af Guds nåde eller afskære nogen fra den, og vi kan heller ikke mene, at vi, fordi vi har hørt til hos Gud i lang tid eller fordi vi gør gode gerninger, derved skulle være berettiget til at få en større løn i Himmelen.

Den indsigt vi får, når vi hører lignelsen om arbejderne i vingården, er jo tværtimod den, at der ikke venter mig en særlig plads, fordi jeg er præst, eller fordi jeg har været kristen hele livet. Ligesom paver, helgener og andre særligt fromme mennesker heller ikke kan vente en større løn i det hinsides.

Lønnen i Himmelen er lige stor for alle arbejderne, og måske kommer vi endda alle derop, og ja det er da en kæmpe provokation, at det muligvis er sådan, hvis man gik og troede, at nogle ryger i helvede. Men vi kan altså ikke sidde til bords med Jesus og tro, at det er noget særligt, og så blive utilfredse med, at der sidder andre med, blot fordi vi mener noget andet end dem. Men måske er det netop fordi, vores øje ser verden anderledes end Guds øje ser den, og måske skal vi være taknemmelige for det.

Måske venter der mig en penthouse-suite øverst oppe i Himmerigets hotel, men jeg må nok indse, at hvis der gør, så venter der alle andre en tilsvarende suite. Jeg kan sagtens synes, at retfærdigheden, som jeg opfatter den, skulle udmøntes i en forskel-

lig fordeling af Guds nåde, og måske skulle der endda være mennesker, som var helt uden for nåde. Men evangeliet om Gud som den gode vingårdsejer, fortæller mig, at min menneskelige retfærdigheds-sans og trang til millimeterdemokrati heldigvis ikke er den målestok, som nåde og tilgivelse uddeles efter.

Men hvad er så formålet med det hele? Ja, det er måske derfor religiøse mennesker ikke er helt så generøse og uselviske som ikke-religiøse, at vi giver op på ævred, når Gud alligevel synes at belønne alle de andre også, hvorfor skal vi så være gode? Men det er jo kun religiøst hykleri. Desuden har vi fået et ansvar for skaberværket, herunder i den grad også vores medmennesker. Så i stedet for at give ondt af os, skulle vi måske hellere gå en tur omkring torvet, og invitere nogle flere med i vingården. Ikke fordi de eller vi, dermed gør os mere fortjent til en løn hos Gud, men fordi budskabet om at Gud behandler os alle lige godt, kan være til trøst for mange. Amen.

## Martin Holt Jensen

*Sognepræst, Grøndalslund Kirke, Rødovre*

*Prædikenen er afholdt i 2019.*

## Salmer (Den Danske Salmebog):

**Nr. 739: Rind nu op i Jesu navn**

**Nr. 360: Arbejd til natten kommer**

**Nr. 170: Fra verdens morgenstund udgår**

**Nr. 459: Herre! hvor skal vi gå hen**

**Nr. 492: Guds igenfødte, nulevende sjæle**

## Redaktion

Sognepræst  
Adam Garff  
Gentofte Kirke  
[adg@km.dk](mailto:adg@km.dk)

Sognepræst  
Andreas Riis Damgaard  
Præstevang Kirke, Hillerød  
[ard@km.dk](mailto:ard@km.dk)

Søndagslæsning  
udkommer hver uge på  
[www.grundtvigskforum.dk/Søndagslæsning](http://www.grundtvigskforum.dk/Søndagslæsning)  
- her kan du også  
tilmelde dig det  
elektroniske nyhedsbrev  
om Søndagslæsning

**Grundtvigsk Forum**  
Vartov — Farvergade 27  
1463 København K  
[vartov@vartov.dk](mailto:vartov@vartov.dk)