

Prædiken til Anden pinsedag

Joh. 3,16-21

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Johannesevangeliet 3,16-21

Pinse kan være meget svær at forstå!

For nylig stødte jeg på en hjemmeside om højtider og festdage. Der stod mangt et klogt ord om fastelavn, valdemarsdag, påske og jul, men pinseartiklen havde en vis slagside.

Der stod sådan her:

*Det fortælles, at der kom et mægtigt vindstød, og tunger som ild kom og pludselig begyndte disciplene at tale med forskellige tungemål(sprog), så de, der stod omkring dem, **ikke** kunne forstå hvad de sagde.*

Men pointen i Apostlenes Gerninger er ellers, at mennesker af forskellig oprindelse netop bliver forvirrede og forundrede over, at de jødiske disciple taler på alle deres forskellige sprog. De forstår ikke, at de forstår. Det forvirrende er forståelsen – og altså ikke, som artiklen på nettet mente, at de ingenting forstod.

Pointen med pinsen er, at Helligånden *inspirerer* disciplene ("inspiration" kommer af "in - spirit" - "i ånden"), så de taler **så folk kan forstå**. Underet er, at de taler på folks modersmål. Pinsens pointe er forståelse!

Derpå kommer Peters pinseprædiken, og

inden dagen er omme, er 3000 mennesker blevet omvendt og døbt med den nye kristne tro.

Tilsvarende har jeg arbejdet med noget omkring et billedkunstprojekt med jul, påske og pinse. Og billedkunstlærerne havde intet problem med at få IN- SPIRATION til jul og påske, men pinse, ånd og tunger af ild. Det er luftigt, ukonkret, mærkeligt, uhåndgribeligt.

Jeg tror vi danskere har berøringsangst over for ånd.

Du er en ånd. Ej, hvor åndet!

Det åndelige tænkes ofte som noget meget mærkværdigt og obskurt, næsten okkult. Pinsen er helt og aldeles uden folkelig gennemslagskraft.

Og det hjælper tilsyneladende slet ikke at forklare om Helligåndens komme pinsedag. Der lød susen og brusen og med et forstod disciplene og fik inspiration, kraft og mod til at fortælle, men vi får bare susen for øren, og står måbende tilbage og siger *aaaa baaah!*

Pinse, hvad er det. Helligånden, det lyder godt nok luftigt, forståelse, nej, ikke for fem flade ører.

Vi kunne jo sætte os i disciplenes sted. Helt forvirrede og usikre havde de siddet. Jesus var opstået. Og i en hektisk 40-dages periode havde han vist sig for dem fra tid til anden, men nu var det slut. På den fyrretyvende dag havde han forladt dem, men han havde samtidig lovet dem, at han ville sende dem en i hans sted. Kristi Himmelfart, nu er vi alene. Hvad er det Jesus mener, han vil sende? Disciplene

har været rådvilde og usikre – sådan ca. som når vi skal forklare hvad pinse er!

Pinsedag sker der noget. Noget uforklarligt, mærkeligt. Tunger af ild, susen og brusen. Jo, det der sker er dybt underligt, men effekten er *vidunderlig*.

Hvor de før var usikre og bange, får de mod. De er inspirerede, hvor de før var retningsløse og konfuse.

Lad os da fokusere på, hvad konsekvensen eller effekten af pinse er, frem for hvad der sker.

Og der er dagens tekst en god hjælp. Kort og klart siges det, hvad kristendom er. Hvad Helligånden vil, at vi skal forstå. Hvad der med pinseglød skal brændes ind i vores hjerter.

Det er Johannes 3,16

Det vers er et superkendt sted. Man kalder det for "den lille bibel", fordi verset i ét kort hug, beskriver frelseshistoriens begrundelse, dens højdepunkt og dens klare mål.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortages, men have evigt liv.

"Således elskede Gud verden." viser begrundelsen for Guds indgriben: Guds kærlighed.

Næste sætning: **"at han gav sin enbårne søn"** handler om højdepunktet i Guds indgriben: Gud gav sin søn for os, ved at Jesus gik i døden, for vores skyld, og opstod, og brød dødens magt for vores skyld.

".. for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortages, men have evigt liv."

hand-ler om målet med Guds indgriben: genoprettelsen af fællesskabet mellem Gud og mennesker. Et fællesskab, hvor mennesker har tro og tillid til Gud, og hvor Gud lover at være med og bære med i al evighed. Og det at få og forstå den tro og tillid, det er det pinsen drejer sig om.

Et kort og fyndigt udtryk for Guds kærlighed, og hans vilje til at frelse os.

Teksten i dag taler om pinsens nødvendighed. Hvorfor det er essentielt at forstå og få Guds kærlighed ind under huden, ja få Ånden i hjertet.

Alvorligt taler teksten både om at være om-slut-tet af Guds kærlighed, og at være uden for Gud. Guds klare vilje er at om-slutte alle med sin kærlighed, og Jesus kom ikke for at dømmе, men for at frelse. Men dommen ligger i selve det at afvise Gud. Det er ikke to ting. Afvisningen bærer dommen i sig selv, for afvisningen afskærer for kærligheden.

I første omgang kan det lyde helt skørt: for hvem ville afskære sig selv fra kærligheden, hvem ville hade lyset? Men et spa-de-stik dybere støder vi på urovækkende modspørgsmål til os selv? Vælger du lyset, eller foretrækker du mørket?

At vælge mørket er at afvise Jesus, undsige lyset, ikke ville vide af det.

Kan jeg, kan du, sige os fri fra at gøre det samme? Ofte er fokus for os vores egen navle, eller vore egne eller vore nærmestes interesser. Hører vi dommens buldren, ser vi lysets glimten, eller er vi bare dundrende ligeglade.

Forstår vi ikke pinsen, fordi den måske er

for pågående? Er vi som folk i Jerusalem forvirrede over at kunne forstå, så vi hellere vil sige: vi fatter det ikke.

Pinse handler om forståelse. At sløret fjernes fra vores øjne, så vi ser klart og får livsmod.

Pinse handler om at lyset er her på jorden midt iblandt os mennesker. Dét er der hårdt brug for. Hold dig til pinsens kærlighedslys, som skinner på dig og for dig.

Amen

Jens Carl Moesgård Nielsen
Herning Kirke

Salmer (Den danske Salmebog):

Nr. 723: Naturen holder pinsefest
Nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl
Nr. 307: Gud Helligånd, vor igenføder
Nr. 282: Apostlene sad i Jerusalem
Nr. 287: Kraften fra det høje

Redaktion
Sognepræst
Adam Garff
Gentofte Kirke
adg@km.dk

Sognepræst
Andreas Riis Damgaard
Præstevang Kirke
Hillerød
ard@km.dk

Søndagslæsning
udkommer hver uge på
www.grundtvig.dk
– hvor man også
kan tilmelde sig
elektronisk nyhedsbrev
om Søndagslæsning

Grundtvigsk Forum
Farvergade 27
1463 København K
Telefon 4193 9000
vartov@vartov.dk