

Julen 2024

# G

# TAK FOR I ÅR

**En stor tak for i år fra  
Grundtvigsk Forum – og  
gode ønsker for året,  
der kommer**

I dette hæfte finder du to helt nye julesalmer – lige til at tage med dig. Den ene er skrevet af forfatter og musiker Kristian Leth med melodi af komponist Nikolaj Busk. Den anden er af forfatter Josefine Klougart med melodi af Christoffer Møller. Grundtvigsk Tidende, der udgives af foreningen Grundtvigsk Forum, ud

kom første gang i 1845 under navnet Dansk Kirketidende. Og i årene, der fulgte, har tidsskriftet ofte bragt salmer og sange – blandt andre af Grundtvig og ofte som førstetryk. Denne tradition er hermed fortsat. Glædelig jul!

Tag  
hæftet med  
rundt  
om træet

**GRUNDTVIGSK  
FORUM**

# Vinterspil

Voice

Kristian Leth

Nikolaj Busk

Musical score for 'Vinterspil' in G major, 4/4 time. The score consists of four staves of music with lyrics in Danish. Chords are indicated above the notes.

Van-drer i den lan-ge nat der har lagt sig som en ud-gårds-kat Tyn-get af dens  
6 dys-tre vægt und-er him-mel sort somblæk Sjæ-len flak-ker som et ark af den  
11 tyn - de ga - ve - pak - ke-slags Er den stærk? Er den svag? Blev den  
15 re - vet i styk-ker af vin - te-rens dys - tre slag? - slag på slag

1.

Vandrer i den lange nat  
der har lagt sig som en udgårdskat  
Tynget af dens dystre vægt  
under himmel sort som blæk  
Sjælen flakker som et ark  
af den tynde gavepakke-slags  
Er den stærk? Er den svag?  
Blev den revet i stykker  
af vinterens dystre slag? – Slag på slag

2.

Ingen julestjerne her  
bare fly der glimter fler og fler  
Nattehimmels vinterår  
over byens kuldeskår  
Minder det om englesang  
eller er det kun sireneklang?  
Går forbi – må og få  
Vi er stumme og hører  
vel kun vore hjerter slå – slå og slå



3.

Næsten ved min hoveddør  
gennem byen jeg har kortlagt før  
Vandrer vintermørket ind  
til det ligger i mit sind  
Korser mig mod tanke-spind  
åbner døren op og træder ind  
Er I der? Er I der?  
Er I her, er det sandt,  
er I alle sammen her? – Lige her

4.

Salig hvis du finder dem  
og med et, et hus kan kaldes hjem  
Midt i årets vinterspil  
hvor den ensomme går til  
findes der et tilflugtssted  
og et håb, en sælsom julefred  
Er det nu? Er det nu?  
Det er stemmernes lysende  
klang når de synger jul – det er jul



# Lyset i verden

Melodi: Christoffer Møller  
Sofie Amalie Klovgart 2024

En tæt sne - tung him - mel, der bul - ner mod jor - den Og

Esus4 E /D Am/C Dsus4 Dm Em/G G

gem - mer på so - len og bælg - mørk - ner fjor - den Hun står ved et vin - due, det

Am G/B A/C# Dsus4 Dm E Fmaj7

mur - rer i læn - den Men løf - tet i smer - ten Er ly - set i ver - den

Dm7 E Fmaj7 Em7 Dm7 Bm7<sup>b9</sup>

1. En tæt snetung himmel, der bulner mod jorden Og gemmer på solen og bælgmørker fjorden Hun står ved et vindue, det murrer i lænden

Men løftet i smerten  
Er lyset i verden

2. Hun lægger sig lidt med en hånd på sin mave Og fatter kun halvvejs den mærkeligste gave Hvis hjerte nu slår inde fra hendes eget

Og lyset på himlen  
Og lyset i kornet

3. Hun følte en varme helt inderst i gråden Hans hånd på sin pande, den følte som nåden Og barnet, der fødtes i stalden om natten

Det fødtes i drømmen  
Der findes i verden

4. Hun læned sig ind over krybben i stalden Og syntes, hun hørte et nyt forårs kalden I duften af hø og af støv og af blomster

Men snart må de flygte  
Med barnet og drømmen



5.

Et folk buret inde, som stadig må flygte  
Hun samler sit hjerte og finder en lygte  
De går gennem mørket med tusinde andre

En sortnen i hjertet  
I lyset i verden

6.

En stjerneløs himmel, der findes i brystet  
Et barn bæres frem af en mor, der er rystet  
Hun går gennem mørket med barnet om natten

Men lyset i hjertet  
Er lyset i verden



7.

De bygger en drøm, der skal rejse mod vinden  
Og sætter den ud i en flod nær ved linden  
Og linden har blade, der ligner et hjerte

Og hjertet slår sagte  
Helt inde fra verden

8.

En sorg som en sten, der skal bæres af moren  
Og følger med alt, de har elsket på jorden  
Med varmen i solen og hestenes øjne

Og dagenes drømme  
Og træernes skygge

9.

En julenats stjerner, som lyser til mindet  
Om tusinde børn svøbt i askelinned  
Men julenat tror vi på trods og forfærdet

At mørket skal tabe  
Til hybenhjertet



10.

En sommerdag ligger og roder i støvet  
Det minde: At lyset kan flimre i løvet  
I det, vi kan huske, og det, vi kan drømme

For verden i lyset  
Og hjertet i verden

11.

Det største i verden kan findes i strået  
Den stærkeste magt er nok den, der blir slået  
Men julenat fødes et håb i os alle

Det lyser i mørket  
Det lyser fra hjertet



Josefine Klougart 2024

